

# תמיר וייס

תשכ"ו - תשמ"ט

1966-1988



אלבום זה מוקדש לזכרו  
של סמל ראשון  
תמיר וייס  
אשר נפל ביום  
כ"ב בחשוון תשמ"ט,  
2.11.1988

בעת מילוי תפקידו בצה"ל

בן 22 בנופלו.

יהי זכרו ברוך.

# נוף ילדות



**בנוף הבתים הישנים,  
אשר היו צילי בימי ילדות,  
חלפו הרבה שנים,  
חלפו הרבה שנים.**



# נוף ילדות

בנוף החיים הישנים,  
אשר זהרו כשמש,  
חלפו הרבה שנים.  
ואת ליאת, הצינור השקוף, היורד  
כציר משמים למים לים  
כן.. חלפו שנים,  
השנים מאפשרות לנו לבחון את  
אותן משמעויות שהרחיבו את חיך  
מעבר למוות והן נוגעות בכל אחד  
מאיתנו

השמש  
אותה שמש  
רק את  
אינך.



# נוף ילדות

תמיר נולד בנהריה בתאריך 14.6.66 וגדל  
במושב לימן.

הוא למד בבית ספר "רמז" עד כיתה ו'.  
תמיר, היה ילד חכם, מספרים שאת מה שהם  
למדו בכיתות א-ג הוא כבר שכת, ובילה  
מחצית מהזמן במסדרונות במקום בכיתה.  
בכיתה ד' דודתו מצאה אותו מהלך ברחובות  
העיר בזמן בית ספר והוא סיפר לאביו כי  
"שמעמם ומציקים לו" לכן יצא.  
חטיבת הביניים שלמד בה היתה "יד נתן"



# נוף ילדות



תמיר בחתונה של  
דודו רן - אח של  
גדעון אביו



תמיר רוכב על אופניים  
בבית של הסבא  
והסבתא שלו.

# נוף ילדות

תמיר, אהב לשמור על קשר הדוק עם המשפחה, כל שבת היה נוסע מלימן לנהריה לבקר את הסבא והסבתא מצד אבא. היה בקשר עם האחיינים ועם בן דוד של האבא.



תמיר העריץ את אחותו הקטנה הלית



# אחותו של תמיר הלית

אחותו הקטנה של תמיר היתה בת 15.5 בנופלו.  
הלית היום היא אמא לשניים, בנה הבכור נקרא  
עומר תמיר וויס – המשרת ביחידת היה"לם של  
ההנדסה הקרבית, כהמשכיות לשירותם הצבאי של  
תמיר ושל הלית בהנדסה הקרבית..



תמיר משחק עם אחותו בחצר הבית  
במושב

# הוריו של תמיר

תמיר ז"ל הוא בנם של גדעון ומרילה וויס.

גדעון הוא אחד מ-50 הילדים הראשונים שנולדו בנהריה. הגיע מצ'כוסלובקיה כאיש בית"ר באופן לא חוקי מהגבול במטולה לנהריה.

גדעון, אביו של תמיר, הקים ומנהל את סניף "יד לבנים" של המועצה האזורית מטה אשר.

גדעון גדל כילד "פרא", היה חוזר מבי"ס וישר יוצא לשחק.

אביו מספר: "בפן הזה היינו שונים, הוא היה הרבה יותר רציני ממני, הוא ירש את זה מאמא שלו".

מרילה נולדה בהרי האוראל ברוסיה. בשנת 1957 היא עלתה ארצה מפולין עם אמה ואחיה.



# נוף ילדות

מרילה אמא של תמיר עם תמיר והלית



# נוף ילדות



תמיר אהב לטייל עם אביו בשבתות. היו  
יוצאים לקמפינג בכנרת



# נעורים



אָמרוּ נָא לִי, אָמרוּ עֲצֵי הַיַּעַר  
סִפְרוּ, שְׂדוֹת, כִּי רַע לִי בְלִעְדָּיו  
זֶהב חַיִּי נוֹשֵׁר אֶל חֵיק הַצֶּעַר  
בְּלֵב הַפָּרַח שְׁנֵקֶטֶף



# נעורים



# נעורים

פרח גידלתי  
שאהב שמש ועננים  
חלם לעוף כמו הציפורים-  
למרחקים  
חלם על ים, על העולם  
פרח שרצה עוד ומהר..  
רק לנו מחוגיו של הזמן וסימניו  
כעקבות שלא רואים/ ניצב  
בגעגוע אל הבלתי מושג/ מונצח  
הלב רוחש כמו ים  
גל נסוג על חוף הים  
מחפשים אחריו  
שוחים ואליך לא מגיעים





# נעורים ולימודים בתיכון

תמיר החל את לימודי התיכון בבי"ס אורט במגמת מכונות ומכניקה. הוא אהב מאוד את לימודיו במגמה וסיים את לימודיו במכללה הטכנולוגית של אורט ביאליק. בכיתה י"ג



# נעורים ולימודים בתיכון



# נעורים ולימודים בתיכון

תמיר ואימו הגיעו לשיחה עם מנהל בית ספר  
שבדק האם תמיר, לא יתקשה להגיע  
ללימודים, בגלל המרחק מלימן לקריות ותמיר  
אמר שלא יהיה לו קשה.

בהתחלה היה נוסע בטרמפים ואוטובוסים יחד  
עם חברו הטוב, דדה וחברים נוספים לאחר  
מכן החל לנסוע עם הטוסטוס שלו.

הוא היה שחקן כדורסל של נבחרת  
התיכון יחד עם גיא גודס.



# נעורים



# נעורים ולימודים בתיכון

הוא אהב ללמוד את המקצועות הריאליים  
מתמטיקה, פיסיקה ומכונות ולא אהב  
מקצועות עיונים כגון היסטוריה ותנ"ך אך  
כמובן נבחן בהם בכל זאת.

אהב מוסיקה רועשת, אהב פינק פלויד  
וברוס וינסקלי, לא היה בראש של לימודים.



# אהבתו וחלומו של

## תמיר

היה לתמיר טוסטוס ללא רישיון, הוא הרכיב אותו לבד מגרוטאה.

לאחר מכן רכש אופנוע מירוץ קטן 50 סמ"ק  
לאחר מכן רכש 125 סמ"ק ו- 750 סמ"ק ואז  
את האופנוע שלו R750 תמונה 171745 –  
האופנוע של תמיר

תמיר היה מטפל באופנוע שלו ובאופנועים של  
חבריו. בסופי שבוע חצר הבית הייתה כמוסך.



# אהבתו וחלומו של

## תמיר

תמיר חלם לגור באנגליה יחד עם יעקב וויס, חברו הטוב שגדל איתו מגיל 12. אופנוע היה תחביבם המשותף והם רצו ללמוד שם יחד באופן מקצועי מכונאות ולאחר כמה שנים לחזור לארץ ולפתוח מוסך לאופנועים.

תמיר אהב לטייל עם האופנוע ברחבי הארץ יחד עם החברה ובנות זוגם. חברתו שרון למדה איתו באורט. היא הייתה צעירה ממנו בשנתיים. הייתה כמו בת בית, הייתה חיילת כשנהרג. הם היו יחד במשך 3 שנים. אביו של תמיר מספר כי לולא היה נהרג הם היו מתחתנים.



אהבתו וחלומו של

תמיר





# שירות צבאי



חייל גיבור שלי  
תיזכר אצלי לעד / תישאר אצלי  
בלב  
כאן היית בשבילי  
יותר ממלאך  
איך הצלת נשמות  
והקרבת את הכל, בשבילם



# שירות צבאי



# שירות צבאי

מביטים בשקיעה הצהובה  
ואת ממול, כשמש העולה  
רוחך קלה בחן וחסד  
כל לב כובשת  
משאירה עקבות בחול  
ואח"כ הים גורף הכול.  
גל נסוג, חדש מסתער  
איתך בכל פעם הכול מתחדש  
לעולם אוהבים לעולם לא נרפה  
כי במוקדם או במאוחר נתאחד  
ונגלה שהנצח לכולנו מחכה..



# שירות צבאי

באמצע חודש יולי 1984 יצא תמיר לטירונות כללית, סיים אותה כחניך מצטיין ושב להשלים את לימודיו בנושא מכניקה עדינה, במסגרת העתודה הטכנולוגית בבית-הספר להנדסאים-טכנאים. בתום לימודיו קיבל תעודת הסמכה מטעם משרד החינוך והתרבות ומה"ט.

במאי 1985 גויס תמיר לשירות חובה בצה"ל. עקב השכלתו הטכנית הגבוהה יועד לקורס מכונאי מטוסים, אולם תמיר ביקש לשרת ביחידה קרבית ואכן הוצב בגדוד הנדסה קרבית, כאחראי על הציוד המכני הכבד של הגדוד. תמיר יצא לקורס נהגי נגמ"שים ולקורס מכונאי ברדלס, ובסיומו קיבל דרגת רב"ט. הוא השתלב ביחידה ותרם רבות באחזקת הציוד הממונע בגדוד. בהמשך הועלה לדרגת סמל.



# שירות צבאי

בטופס חוות-דעת ציין מפקדו כי לתמיר מוטיבציה גבוהה, רצון עז וידע מקצועי רב. מסיבות אלו גם נתבקש להצטרף לצבא הקבע ולהמשיך לתרום באחזקת הציוד הממונע בגדוד. בחודש מאי 1988 חתם תמיר על המשך שירותו בצבא הקבע.



# הנדסה קרבית



חיל ההנדסה הקרבית הוא חיל בזרוע היבשה ומהווה את כוח ההנדסה הקרבית הראשי של צה"ל.

יעודה של הנדסה קרבית הוא שילוב לוחמת חי"ר ולוחמת הנדסה תוך הבטחת יכולת התמרון של כוחות צה"ל בזמן פעולה על ידי פריצת מכשולים, פירוק מוקשים, הטמנת מטענים, יצירת מכשולים לאויב (מוקשים, גדרות, תעלות עפר) על מנת לאפשר תנועה מהירה קדימה של הכוחות הלוחמים.

הנדסה קרבית הוקמה בשנת 1947 קצת לפני צה"ל בידי ארגון ההגנה והתבסס על אנשי הבריגדה היהודית ששירתו בחיל ההנדסה המלכותי של בריטניה.

לוחם הנדסה קרבית אחראי על הובלה ופריצת הדרך לכוחות היבשה בעת הקרב ולמעשה הוא הראשון לבוא במגע עם כוחות האויב. לוחם הנדסה קרבית מזהה בעיקר עם כומתה בצבע אפור בהיר (המוגדר רשמית ככסוף) ועליה סמל החיל: חרב בתוך צריח שמוקף בהילה שמסמלת פיצוץ וסיכת לוחם פלס חה"ן.

# שירות צבאי

הנדסה קרבית. גדוד 605  
הנדסה צפוני של פיקוד  
הצפון. סמל היחידה





# שירות צבאי

תפקידי החיל כוללים פריצת מכשולים, ביקוע קווי הגנה עוינים, פריצת שדות מוקשים, ניתוץ ביצורים, הכשרת צירי תנועה, גישור וצליחה, מיקוש הגנתי, עיסוק בתחומי נפץ, חבלה, סילוק פצצות, בניית קווי הגנה ומכשולים, בניית ביצורים, הפעלת ציוד מכני הנדסי וציוד סער, משימות הריסה ובנייה תחת אש, והתגוננות מפני נשק בלתי קונבנציונלי בשדה הקרב.

החיל מופקד על 3 גדודי פלסים סדירים (601- "אסף", 603- "להב" ו-605- "המח"ץ") ובהם מחלקות סיור ופלוגות צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) כבד, גדוד הסיוע הכימי (לשעבר גדוד האב"כ), ויחידות הנדסיות למשימות מיוחדות העוסקות בקומנדו, חבלה, סילוק פצצות, רובוטיקה ועוד.



# שירות צבאי

## גדוד 605 – גדוד המח"צ

הגדוד הוקם לאחר מלחמת יום כיפור ראשי התיבות שלו הם: הבקעה, מיקוש, חבלה וצליחה.

הגדוד לחם בכל מלחמות ישראל ובמבצעים נועזים. עם סיום מלחמת ששת הימים ישבו כוחות צה"ל על תעלת סואץ, הדבר היווה מכשול מים רחב שחצץ בין ישראל ומצריים. ב-1967 הוחלט על הקמת גדוד חדש שייעודו יהיה צליחה כפורץ מכשולים תחת חיל ההנדסה תח פיקוד צפון. משימותיו העיקריות היו פינוי שדות מוקשים, הכשרת עברים, הקמת גשרים ופיצוץ מבנים ומתקני אימונים.



# שירות צבאי



# שירות צבאי

לאחר שסיים את מגמת מכונות הוא יועד  
לחיל האוויר - אך סרב.

על סירובו נעצר בבקו"ם בתל השומר ל-10  
ימים. לאור זאת הועבר להנדסה קרבית.

באמצע הטירונות גילו שהוא טכנאי מכונות

והוא נשלח כמכונאי לגדוד 605 גדוד

הנדסה צפוני של פיקוד הצפון עד יומו

האחרון. הוא סיים טירונות של רובאי 5

ונשאר שם כאיש חימוש.



# סיפורים מהצבא

ביום חמישי בלילה תמיר וחבריו וכל צוות החימוש חזרו מאימון גדודי. גיורא סגל, מפקד הגדוד בא ואמר להם "אתם עושים רשימת תיקונים לכל הכלים ועד הבוקר אתם מסיימים את התיקון" תמיר ועוד שני חברים מהגדוד אמרו למפקד שהם לא יספיקו לסיים זאת בזמן, המפקד אמר "אין בעיה אתם לא תצאו הביתה", אז הם ענו לו "אין בעיה גם אתה לא תצא."

בלילה הם פירקו לו את ארבעת הגלגלים של הרכב ושמו על בלוקים.



# סיפורים מהצבא

## תקרית עם המשטרה הצבאית

תמיר הלך עם כומתה שחורה של חיל החימוש, נתפס על ידי המשטרה הצבאית, והוגשה נגדו תלונה שהוא לא הולך עם כומתה כסופה של ההנדסה הקרבית, והולך עם תג של 605, תמיר נשפט אצל סגן מפקד הגדוד שעשה דבר פשוט (השניים היו בקשר טוב), הוא נתן לו את הכומתה שלו. שתי הכומתות עד היום בבית.



# שירות צבאי

תמיר היה בגובה 2.04 מטר. היה קשה למצוא מדים ונעליים במידה המתאימה לו. הוא ברח מהמשטרה הצבאית וניצל מהם כאשר הסתובב עם חולצה שהיתה קצרה למידותיו ומכנסיים שמוטות. הוא הלך תמיד עם זוג נעלים אחד כי לא היו עוד במידתו. חצי שנה לפני נפילתו קיבל מהסנדלריה נעליים שנתפרו במיוחד עבורו.



# שירות צבאי

תמיר אהב את השירות בצבא. אף פעם לא התלונן. כשהוא היה חייב להישאר תורן בגדוד הוא היה נשאר. תמיר תרם הרבה ליחידה. אהב את הכלים של הצבא ונהנה מהיותו ביחידת קו קידמית בהנדסה.

בגלל המכללה תמיר דחה את השירות בשנה (כיתה י'ג) והיה חייב לחתום שנה קבע.





# הנצחה



“על כן אֵלֶךְ לְאוֹר הַזְּכוּרֹנוֹת  
עַל כֵּן אָבִין נְתִיב חַיֵּי נְלוּז  
כִּי יֵשׁ דְּמָמָה בְּתוֹךְ הַסְּעָרוֹת  
יֵשׁ אוֹר גָּנוּז בְּאַשֶׁר שְׁנָגוּז!”



# הנצחה

סמל ראשון

**תמיר וויס**

בן מרילה וגדעון



הדלקת נר לזכרו 

חיל הנדסה



נפל ביום כ"ג בחשון תשמ"ט (02.11.1988)

בן 22 בנופלו

מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי נהריה

# הנצחה

אנדרטה וקיר זיכרון לנופלים מקריית  
החינוך אורט קריית ביאליק

כאן מונצחים הנופלים בכל מערכות  
ישראל מקריית החינוך אורט בקריית  
ביאליק.



# הנצחה

## אנדרטת דרך הגבורה לחללי חיל ההנדסה בכל מערכות ישראל צומת חולדה

בשנת 1948, במלחמת העצמאות, הייתה ירושלים העברית מוקפת בכוחות ערבים ונתונה במצור שנמשך כמה חודשים. לאחר כישלון ההתקפות הישראליות על משטרת לטרון, בה שלט הלגיון הירדני, הוכשרה במבצע הנדסי מורכב דרך עוקפת אל העיר שעברה מדרום ללטרון. דרך העפר, שנקראה "דרך בורמה", אפשרה העברת מזון, מים ונשק ממרכז הארץ לירושלים ושברה את המצור. את דרך העפר החליף כביש שנחנך בשלהי הקרבות, ב-7 בדצמבר 1948. כביש זה שימש את התנועה לירושלים עד אחרי מלחמת ששת הימים ביוני 1967, אז נכבש אזור לטרון. הכביש נקרא - דרך הגבורה. בשנת 1950 הוקמה בשולי יער חולדה, נקודת המוצא של הכביש, אנדרטה לזכר מי שסללו אותו. סוללי הכביש היו ראשוני חיל ההנדסה, שהוקם בשנת 1947 על בסיס כוחות ההנדסה, הבנייה והחבלה של ההגנה ואנשי הבריגדה היהודית ששירתו בחיל ההמהנדסים המלכותיים של בריטניה. חיל ההנדסה הקרבית (חה"ן) הוא כיום אחד מהחילות בזרוע היבשה של צבא ההגנה לישראל. ייעודו - הבטחת יכולת התמרון של צה"ל תוך שלילת יכולת זו מהאויב, כולל פריצת מכשולים ושדות מוקשים, הכשרת צירי תנועה, גישור וצליחה, בניית ביצורים והתגוננות מפני נשק בלתי-קונבנציונלי בשדה הקרב. בשנת 1982 הוחלט שהאנדרטה תורחב להיות האנדרטה המרכזית לחללי חיל ההנדסה בכל מערכות ישראל.

# הנצחה

אנדרטת דרך הגבורה לחללי חיל  
ההנדסה בכל מערכות ישראל  
צומת חולדה



# הנצחה



# הנצחה

חורף סתיו קיץ ואביב אינם מפריחים בנו תחושה  
אנו כבני ערובה חסרי אונים של אמא טבע  
"מתנת" גורל כה קשה הפכה שלוות נפש לזרה  
סיוט בין אסון לאמת גורם לנו לפסוע  
אט אט על הסף  
דוחפים ימים מתנדנדים, שומרים על שיווי משקל  
כל יותר מדי וגם פחות מדי  
משאיר אותנו ללא קו הגנה

ואת יפה כל כך, פנייך מביטות מתוך תמונה  
מבלי לאמר מילה, שלוה  
על מצחך אין עננה  
כמה היינו רוצים שתשובי אהובה  
נקבלך בששון בכל צורה  
התחפשי, לבשי דמות שונה  
רק תשובי אהובה  
בת 19 אביבים  
תם עת זמיר,  
אך עוד שיריך בלבנו מתנגנים  
מי יתן ואת כמעייין בגן העדן





# אירוע לזכרו

## אירוע לזכרו

כארבעה חודשים לאחר נפילתו  
התקיים משחק כדורסל לזכרו בין  
חברי נבחרת אורט ביאליק לנבחרת  
הפועל נהריה בהיכל הספורט נהריה.  
רבים הגיעו לכבד את זיכרו ולצפות  
במשחק, כולל ראש העיר. ביום השנה  
לנפילתו התקיים ערב לזיכרו בבית  
העם במושב לימן בו גדל.



# הנצחה

תמיר 2022

## גיבורים

יש גיבורים בכל מקום. גיבור לאומי, גיבור תרבות, גיבורי על. יש גיבורים שמתמחים בתחום מסוים ויש כאלה שבכל מה שהם נוגעים זנה לפלאץ אין הרבה חברים שהם הגיבורים שלך, אבל תמיר הוא הגיבור של תקופת הבגרות שלי.

לתמיר היה ידע כללי מטורף – ואז לא היה כוגלנגיש בלחיצת כפתור כמו היום. אפילו באנגלית הכיר שירים, כפלי משמעות, סלנג וגם פלסף. תמיר היה גבוה, כמו השם שלו. ושיחקנו כדורסל באליצור נהרייה. והכי חשוב אז, ידי הזהב לעבודת מכניקה מדהימה של תיקון האופנועים שלנו. הטוסטוסים כמו שוויס קרא להם.

העברנו שעות בהמצאות של שיפורים ותיקונים עם ה 50 סמ"ק שלנו. ניקוי קרבורטורים שלמדנו מפרח, החלפנו גלגלי שיניים – שזה היה הטריק של יעקב, שיחקנו עם הדיזות, שרשראות ומה לא.

מוזיקה תמיד היתה שם. באנגלית פענחנו את הכוונה תוך התערבות עם אביטל, ובעברית חפרנו על המסר בשירים בהתפלספות עם שרון דיברנו שעות על משמעות החיים כולל ויכוחים באוויר אל תוך הלילה בכיכר שם בעמידר, עם כל החברים הטובים, אמנוני, פוצקר, ליטמן ובעיקר עם מי לא מאשר גולדנברג ועורך דין.

אנרגיה הוצאנו על מגרש הכדורסל עם דרור משה 2X, רובי אייל...

אהה כן, והיה גם איזה אורט ביאליק אחג, ונפגשנו מידי בוקר על האוטובוס מנהרייה לקריות.

בדקתי בויקיפדיה איך מגדירים "גיבור" - אדם בעל תכונת גבורה, אך המשכתי לבדוק ו"בגבורה" נמדד האדם לפי מידת הקושי של המעשה ואם הקריטריון לגבורה הוא הקושי, אז "וייסים" אתם גיבורי העל. כי להתמודד עם האובדן הזה ולחבר את החברים והנוכחים פה כל שנה, צדי שנה ובעצם כל השנה, זאת הגבורה האמיתית.

מרילה, הלית וגידי, מחזקים ואוהבים אתכם. החברים האסולינים

# הנצחה

ביום השנה ה-27 לנפילתו של תמיר חברו דוד אמר דברי  
הספד

קצר פה כל כך האביב/גרוסמן פוליקר

קצר וחטוף ושובר את הלב

לחשוב שהוא תכף ידעך

מבטו רק נפקח

אך התחיל ללבלב – רק ניתן לי ותכף  
נלקח.

דוד (דדה) אסולין מימין  
תמיר וויס ז"ל משמאל



# הנצחה

אסופת ספרים נתרמה ע"י  
משפחת וייס ממושב לימן  
לזכר בנם תמיר ז"ל

תלמיד בית ספרנו  
שנפל במילוי תפקידו



# הנצחה

צבא הגנה לישראל  
הענף הכללי

## תעודת הוקרה וכבוד

לזכרו של

סמל ראשון וייס תחיר ד"ר

אשר נפל בעת פילוי תפקידו ב-צה"ל

עיום כ"א מרחשון תשמ"ט.

סמל ראשון וייס תחיר

שרת בשירות הקבע ב-צה"ל.

הוא ראה את שירותו כשליחות

ונשאו בפסירות ובאהבה.

נכון ומסור תמיד, הקדיש עצמו

להגברת כוחו של צה"ל ולטיפוח רוחו

כאשר טובת העדינה לנגד עיניו.

הוא נפל ואננו יוותר אתנו.

בנופלו הקריב את חייו בעערכה

הגדולה והארוכה לעמץ חירות ישראל.

זכרו יהיה נצור עמנו יחד עם זכרם

של כל גיבורי צבא הגנה לישראל.

חתן וילצאי, אלוך

ראש עטבל/אכא



# הנצחה

אנדרטה בגן משחקים לזכר בני הישוב לימן



# הנצחה

חברו של תמיר וויס דורון גזית, כתב לזכרו של תמיר  
כל יום -  
כל יום זיכרון  
כל אזכרה  
כל לילה  
כל מילואים  
כל חג  
כל מפגש עם חברים  
כל הזמן אתה כאן אתה שם  
בכל שעה שישאלו אדקלם את המספר האישי שלך  
תמיר וויס ת.נ.צ.ב.ה



# הנצחה



## הנצחתו של תמיר

תמיר היה בן 22.5 בנופלו. תמיר נהרג בזמן שירותו הצבאי בתארריך ה-2.11.1988 לפני 35 שנים. אנדרטת מחנה חומה בגדוד 605, הוקמה בחצר החימוש של הגדוד לזכר תמיר.

אזכרתו של תמיר, 2015.  
"אני קורא וחושב לעצמי וואלה התעלה מעל עצמו הפעם וכאילו החץ בלב שחשבתו שהגיע למקסימום מפלח עוז כמה שכבות ונכנס עמוק יותר. והוא עונה בחזרה " זה לא אני זה יוסי גמזו".



# הנצחה



אנדרטה לזיכרו של תמיר בגדוד  
605 שבמחנה חומה, ברמת  
הגולן

# הנצחה



## תמיר וויס

נפל ביום כ"ג בחשון תשמ"ט

02.11.1988

## 32 שנה האזכור

היום קמתי בבוקר, נכנסתי לאוטו ועליתי לגדוד (כן עליתי - נסיעה מהקרויות לרמת הגולן זה לעלות).

לגדוד זה למחנה חומה - הבית של גדוד הנדסה קרבית 605 - גדוד כסופי המחץ לגדוד זה למקום שבו עשיתי שירות של שלוש שנים - מכונאי נגמ"ש בפלוגה ב' ולאחר מכן ממח"ג וקצין חימוש.

לגדוד זה למקום שהיה לי בית, צבא, מדינה.

לגדוד זה למקום שממנו יש לי זיכרונות לכל החיים.

לגדוד זה למקום שבו איבדתי חבר ילדות, חייל, אח - איש מדהים.

תמיר וויס - איש של אופנועים, מוסיקת רוק, צחוקים, שובבות, מקצועיות, חברות...

לעולם לא אשכח איך באחד הימים בשעות הצהריים המוקדמות הלכתי בציר הראשי לכוון חדר האוכל ומרחוק אני רואה מישהו מתקרב אליי, מישהו גבוה עם תרמיל זרוק על הכתף, חולצה שלא נכנסת - למכנסיים וסיגריה נובלס בזווית של הפה - אין מקום לטעויות - תמיר, תמיר הולך מולי.

"מה אתה עושה כאן?" שאלתי

"אני?" הוא עונה - "אני באתי להיות מכונאי נגמ"ש".

ואני - קצין חימוש לא היססתי לרגע...

"פלוגה ב' פלוגת בוקק - שם תהיה סמל טכני, אמרתי,

"שם אני התחלתי את דרכי בגדוד ושם אתה תקבל אחריות על הכלים".

היום עליתי לגדוד ו... עצוב

כל האימונים, המשימות, החוויות, הפעילויות - הכול נמחק, נחרב, ננטש, כל מה שנשאר זה זיכרונות.

חדר האוכל הנטוש, האנדרטה המזנחת, המבנים ההרוסים

סככת החימוש המתפרקת,

הלשכה, המגורים,

המרפאה, הסיור, הקשר, השלישות, האפסנאות, הנשקיה, הרכב, הרישום, משטחי העבודה, המודיעין...

השקט... השקט המטורף הזה

והריח - הריח של סוף הקיץ ותחילת החורף.

תעסוקות בלבנון - הצביה, עיישיה, מיידון, בופור, בינת ג'בל, שוואייה, מרג' עיון,

תעסוקה - גבול הצפון, בית הלל, אבן גבירול 14, בירנית, זרעית, שער פטמה...

והזכרון

הזכרון של החבר, האח, האיש והאגדה.

דורון גזית

חבר של תמיר וויס ז"ל



# הנצחה

אנחם אהרן  
הרב ברלין 37  
ירושלים 2505

ט"ו  
ב' אדר  
ב' תשנ"ד

## שמירה ואגבון,

אני מלתל ביניכם ובאביכם הכבוד  
אז אולי השראג' של בנכם יקירכם, תמיד  
ניחת איכם אסון קלה מנשוא - זהירה אצל  
מן היקר לכם מכול, מן אהוב וחביב,  
באורו באורו, באורו אורו,  
בו, וכבוד מולו מלא בדינה, בצדקת תכנים ופס  
מלאי משמרת אמת.

במלת הגמלה ובגבולה של תורה, צדקת  
אמר עני: נצח נצח בקבלת, חבר טוב ומסור אצל  
מאז חן יצנה, בקול קולם ובהור מרש, מלת  
פאר קבל התחום, חזק ברצון צד אצל  
את ציפיה מריו ומרת, קבל מאלו אצל  
וכולתו ואהליץ את רצון מריו אצל את

צד צד פי מאלף מאלף אז שנקטב חיים של  
צד צד כה מלת.

יהי רצון, להאור שמותי, לכם יצנים,  
יהו נטפי נחמים וכלכם הרק.

צמכם -  
אנחם אהרן

# הנצחה

מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי נהריה  
חלקה: 3 שורה: 7 קבר: 16



■ אנדרטה ■ חניה ■ שביל ■ חלקה ■ רחבת כניסה ■ רחבת טקס ■ מסלול גישה ■ אנדרטה ■ חלקה נבחרת ■ שירותים ■ מדרגות ■ גיבון ■ ברזיה ■ מס' חלקה ■ חלקה נבחרת

# הנצחה



# הנצחה

דוד שלי  
אני רק הייתי רוצה לומר לך כמה אני רואה אותך בכל מקום בכל דבר שאני  
עושה בחיים  
כמה שאתה חסר פה  
גידי ומרילה ההורים שלך אוהבים אותך מאד ובעיקר אחותך  
מתגעגעים אליך כל יום

עומר וויס  
7 מאי 2023

תמיר היקר,  
ים של זיכרונות ילדות ונעורים משותפים.  
ענק וצנוע, מצחיק ופרוע, נכד נפלא....  
יהי זיכרך ברוך

אייל בלוך  
25 אפריל 2023



# מכתב מהסטודנטית

פרוייקט זה הוא שליחות משמעותית וחשובה.  
תודה רבה להורים היקרים של תמיר - גידי ומרילה,  
אשר נתנו לי פתח לעולמו של תמיר ז"ל.  
הם שיתפו אותי באהבותיו, סיפור חייו באמצעות  
תמונות, וסיפורים רבים אודותיו.  
היה לי הכבוד להכין את האלבום לזכרו של תמיר  
ולהכיר אותו ולו במעט.

רונית וייץ

# הנצחה



הם ישנם / יוסי גמזו  
אלה ששוב לא יהיו.  
אלה ששוב לא נפגוש  
אלה שלא יצחקו לעולם  
אלה שקמו מול אש  
אלה שרצו בראש  
כל שהיו ואינם, עוד ישנם!  
הם ישנם, בליבם של כולם...  
הם ישנם ויהיו לעולם, בחיוך הנפלא,  
בצרורות המקלע,  
בשתיקה ובבכי החם..





משרד החינוך



אלבום זה הוא חלק מתוכנית ההנצחה הארצית, מיזם חברתי וערכי, אשר במסגרתו בני נוער פוגשים משפחה שכולה, לומדים ושומעים על יקיר ליבה ומכינים אלבום הנצחה לזכרו.

בני הנוער המשתתפים בתוכנית זו, מבצעים את פעילותם במסגרת תוכנית המעורבות החברתית.

התלמידים מלווים בכל שלבי הפעילות על-ידי פרחי הוראה מהמכללות האקדמיות לחינוך.

השותפים בתוכנית זו הם:

- ארגון יד לבנים הארצי וסניף מטה אשר
- אגף בכיר הכשרה והתמחות עובדי הוראה - משרד החינוך
- מועצה אזורית מטה אשר
- מרכז קהילתי מתנ"ס מטה אשר
- גורדון - המכללה האקדמית לחינוך

כתיבה ועריכה:  
רונית וייץ